



" Omdat iedereen wel iets voor de medemens
wilt/kan doen.

Ik voel me daar iig erg goed bij"

Vaak vertel ik de mensen om mee heen dat ik vrijwilligers werk doe bij
Happyhome.

Dan is al snel de vraag wat is HH. Ik zeg dan; het is een woongroep met
verstandelijk beperkte jongeren.

Maar jongeren zijn het eigenlijk allang niet meer want onderhand zijn
ze allemaal rond de 30, zolang kom ik er al over de vloer.

We hebben we een groepsapp (met alle vrijwilligers) en als ze ons ergens
voor nodig hebben krijgen we dat te lezen. De activiteiten zijn heel
divers. Het gaat om bv A4d lopen, bioscoopje, 1op1 koken en eten met
bewoner, knutselen, huifkar weekend, pretpark, discoavond, zwemmen
etc. De begeleiding vindt het ook altijd erg leuk als je zelf met een
voorstel komt. Je bepaalt zelf wanneer en hoe vaak je ergens als
ondersteuning inzetbaar bent, dat gaat altijd in goed overleg.

Naast dit werk heb ik een intensieve baan van 32 uur en nee niet in de
zorg.

Deze groep lieve bewoners en het fijne team kost me energie maar krijg
daar drie dubbel positieve energie voor terug.

Dat is het me zeker waard. Ik zou ze niet meer kunnen missen.

Groet, Monique

